

Geslaagd Nederlands Kampioenschap door vrijwilligers.

Het Nederlands Kampioenschap ligt alweer meer dan een week achter ons. Tijd om eens een stukje te schrijven.

Dit keer gaat het eens niet over de rijders, maar willen wij de vele vrijwilligers eens in het zonnetje zetten. Dat ze echt in het zonnetje stonden, was maandag al snel te zien aan de verhitte gezichten. Na een zonnig verlopen zaterdag toen er zelfs gesproeid moest worden op de baan, waren maandag vele handen op de baan bezig om het water weg te vegen wat van zondag op maandag nacht was gevallen. Wie heeft er 's nachts niet aan de baan en Albert gedacht, toen de regen met bakken uit de lucht kwam vallen. Buienradar werd midden in de nacht geraadpleegd, hoelang blijft de regen aanhouden? Om 7 uur waren de eerste medewerkers op de baan om de schade op te nemen. Het zou wel even duren voordat de baan droog genoeg was om te fietsen.

Zowel voor de wedstrijd op zaterdag als zondag met de training, en voor de wedstrijd op maandag zijn vele vrijwilligers nodig voor de volgende functies: algehele wedstrijd leiding, baan commissarissen, binnen jury, catering, clubvertegenwoordiger, DNS loper, EHBO, fietsen weghalen, fotofinish, fotograaf, fuik, inschrijving, lijn jury, lunchpakketten, park fermé, parkeren, pijlen bij invalswegen ophangen, pr/pers, prijsuitreiking, ronde teller, speaker, sponsors, sproeien/baanonderhoud, starter, startheuvel en DNS, technische dienst, tenten, toiletten, trackmanager, verloting en wedstrijdcoördinator. Voor al deze functies hebben ouders/verzorgers van leden zich belangeloos ingezet. De ene functie vergt wat meer werk (tijd) dan de ander. Hetzij voor, tijdens of na de wedstrijden. Jullie waren er om te helpen. Het is geweldig om te zie hoe jullie samenwerken.

Zelfs van andere verenigingen zijn er vrijwilligers nodig die komen helpen bij de jury, EHBO, als trackmanager en bij de fotofinish.

Mede door jullie hulp is het NK goed verlopen, konden rijders de manches rijden. De vele bezoekers zagen wij genieten van het randgebeuren en natuurlijk de BMX sport.

IEDEREEN DIE HEEFT GEHOLPEN OM HET NK TOT EEN SUCCES TE MAKEN, HEEL ERG BEDANKT!!

Zijn er nu mensen die denken, ik wil ook wel eens helpen en heb eigenlijk nooit beseft dat er zoveel hulp nodig is, meld je dan aan als vrijwilliger bij een van de bestuursleden.

Vrijwilligers zijn niet alleen nodig tijdens wedstrijden, maar ook tijdens trainingen kan er van alles gedaan worden op en rond de baan. Jullie hulp wordt erg op prijs gesteld. Vele handen maken licht werk.

Zonder jullie hulp kunnen wij onze kinderen niet van de mooie BMX sport laten genieten.

Nogmaals bedankt!

Bestuur F.C.V. De Lochsprinters